

# IN DE CEL AAN DE DORPSSTRAAT

## KUIEREN DOOR DE STRATEN VAN NISPEN



Wanneer je vroeger bij dit pand Dorpsstraat 47 binnenkwam was het meestal niet pluis. Dit pand was namelijk lange tijd het politiebureau van Nispen, compleet met arrestantencellen! De geschiedenis van het gebouw gaat terug tot jaar 1906. Toen besloot het gemeentebestuur op deze plaats een veldwachterswoning met politiepost en arrestantenlokalen te bouwen. Voordien was aan de Bergsebaan 57 een politiepost gevestigd. In 1930 werd de voorgevel van het gebouw aan de Dorpsstraat ingrijpend gewijzigd. Tijdens de bevrijdingshandelingen in 1944 werd het pand zwaar beschadigd maar werd hersteld en bleef in gebruik tot 1975. Toen werd een nieuwe politiepost aan de Pelikaanstraat gebouwd (de huidige Bed and Breakfast Het Posthuis). De nieuwe eigenaren van de voormalige politiepost verbouwden het pand afgelopen jaren tot het huidige aanzicht.

### Bronvermelding:

#### Afbeelding

Collectie Beeldbank Nispen van Heemkundekring dei Heerlijkheid Nispen, fotograaf J.C. Bosch, Roosendaal, datering: 1944 (bestandsidentificatie: F4951). Oorlogsschade aan voorgevel pand Dorpsstraat te Nispen, destijds bekend onder nummer 21. Betreft voormalige politiepost. De schade ontstond ten gevolge van de bevrijdingsgevechten in Nispen

#### Meer informatie

Dorpskern Nispen Oostzijde, Rapport van de Projectgroep Monumenten, blz. 57-58