

AFSCHEIDING VAN ROOSENDAAL

KUIEREN DOOR DE STRATEN VAN NISPEN



Wie oude afbeeldingen van Nispen bekijkt, ziet dat het Kerkplein pas van na de Tweede Wereldoorlog dateert. De bebouwing liep tot aan de weg. Zo stond op de plaats waar nu het terras van café De Gouden Leeuw is, de brouwerij met boerderij van de familie Van Eekelen (het gebouw links op de foto). Op deze locatie kwamen in 1811 een aantal Nispenaren bijeen om plannen te maken voor een zelfstandig Nispen, zonder Roosendaal. Een 'nixit' zouden we tegenwoordig zeggen. Het was al de tweede poging en ook nu ging het plan niet door: de maire (burgemeester) van Roosendaal liet de hogere overheid weten dat Nispen altijd al bij Roosendaal hoorde en een afscheiding alleen maar tot onrust zou leiden. Bovendien gaf hij aan dat de initiatiefnemers er volgens hem alleen maar op uit waren om straks over mooie baantjes te beschikken in de nieuwe gemeente, zoals burgemeester en ambtenaar. De maire kreeg zijn zin. Nispen bleef één gemeente met Roosendaal en dat is, ondanks een nieuwe poging in 1851, tot op heden steeds zo gebleven.

Bronvermelding:

Afbeelding

Collectie Beeldbank Nispen van Heemkundekring de Heerlijkheid Nispen, uitgever W. van de Sommen, Bergen op Zoom, datering: 1914-1918, bestandsidentificatie: A0074). Zicht op de Essenseweg in zuidelijke richting. Aangezien rechts, en verder op in de straat, soldaten staan, dateert de ansicht vrijwel zeker uit de mobilisatietijd 1914-1918

Meer informatie

Jaarboek 2009 Heemkundekring de Heerlijkheid Nispen, blz. 106-115