

VREDESKAPEL

KUIEREN DOOR DE STRATEN VAN NISPEN



Vanwege het oorlogsgeweld en het verlangen naar vrede ontstonden tegen het einde van de Duitse bezetting in Nispen plannen om een kapel te bouwen. Kapelaan Lannoye fungeerde daarbij als kartrekker. De te bouwen kapel zou worden opgedragen aan 'Maria Koningin van de Vrede'. In de loop van 1945 kreeg architect Jos Cuypers, die ook de kerk had ontworpen, de opdracht voor het ontwerp van een kapel. De familie Van Gastel stond een gedeelte van de grond af voor de locatie van de kapel. Voor de financiering van het gebedshuis werd een collecte gehouden in het dorp. Toen ontstond ook het idee om in de kapel een gedenkteken te plaatsen voor de tweeëntwintig oorlogsslachtoffers uit de parochie Nispen. Enkele oorlogsslachtoffers uit het buitengebied van Nispen die officieel niet onder de parochie vielen, staan hier daarom niet op vermeld. Op 26 oktober 1945, exact een jaar na de bevrijding van Nispen, werd de eerste steen gelegd. Door veel vrijwilligerswerk en handig gebruik van restanten kon een fraaie kapel worden gebouwd. De inwijding vond plaats op de eerste nationale herdenking van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei 1946.

Bronvermelding:

Afbeelding

Collectie C. Uijtdewilligen, fotograaf C. Uijtdewilligen, datering: 2016

Meer informatie

Jaarboek 1995 Heemkundekring de Heerlijkheid Nispen, blz. 219-228